

Håtuna-Håbo-Tibble Släkt och Hembygdsforskning



kontakt: forskargruppen@telia.com

www.håtuna-håbo-tibble.se

Frötuna i Håbo-Tibble

Några utvalda personer, som funnits på gården där föräldrarna bott och arbetat en tid.

Källor:

Mary Dahlström

Inger Löfstedt

Margareta Höglund

Gun Björkman

Ukf



Vem var "Lilla Olle" ?

Alla vi som undrar, har kommit i kontakt med Lilla Olle på Håbo-Tibble kyrkogård.

Under kastanjeträdet utmed muren inte långt från ingången till kyrkogården, finns en liten liggande rektangulär sten med måtten 28 x 24 cm. På stenen finns att läsa i skrivstil :

Lilla Olle

Olle, som var född i mars 1914, dog den 23 juli 1918 bara fyra år gammal. Han levde i 1:a världskrigets era som pågick mellan 1914 och 1918. Lilla Olle förstod inte att han föddes under en orolig tid och han skulle aldrig få läsa om den i skolan

Under denna fyra-årsperiod fanns lilla Olle här på jorden, han var son till befallningsman Erik Eklöf och hans hustru Ida Juliana Pettersson. Olle var yngst i familjen, vilken en kort tid bodde på Frötuna där de arrenderade grödköp, dvs brukade jorden per säsong. Föräldrarna var baptister. Bygden hade sitt eget baptistkapell.

En sommardag 1918 blev Olle sjuk, han fick väldigt ont i magen. En sjuksköterska i trakten uppsöktes, som sa till familjen att gå hem igen, "det var vanligt att barn hade ont i magen" fick de veta!

Olles magont var inte av det vanliga slaget, han dog fyra år gammal i blindtarmsinflammation. Kriget skördade många offer och Olle dog som en lite tapper soldat här hemma i bygden.

Familjen tog avsked och begravde Olle på Håbo-Tibbles kyrkogård där han fick en liten sten av svart marmor. Kort därefter och med sorg i hjärtat flyttade familjen Eklöf från Håbo-tibble

Långt senare började bygdens folk undra vem lilla Olle var. En av dessa var Margareta Höglund på Bälby, som hade sin man Karl-Erik Höglund, begravd strax intill lilla Olle, bägge födda 1914

HÄR KUNDE HISTORIEN TA SLUT.....om inte Karl-Eriks och Margaretas barnbarn Fredrik hade flyttat till Linköping för att studera. Han hyrde ett rum hos en rar gammal dam, som heter Mary och efter att de lärt känna varandra, visade det sig att Mary var lilla Olles syster !!!!!

Mary föddes fem år efter lilla Olles död och hade tidigt från sina föräldrar och syskon fått höra om hans tragiska öde. I hela sitt liv hade hon tänkt på den lilla brodern men aldrig besökt hans grav.

Möten ordnades och Mary blev inbjuden till Bälby och fick besöka Olles grav, 92 år efter hans död.

Och vi fick svaret på mysteriet om Lilla Olle.....

ÖDE ELLER TILLFÄLLIGHET?





Familjen Eklöf, boende en tid på ett av torpen på Frötuna, Håbo-Tibble
Hade grödköp, dvs arrenderade och brukade jord per säsong.

GULDKUNGEN - MIKE JOSLIN

Författare till:

Med Mike Joslin på Guldkusten
- 1943

Med Mike Joslin i obesegrade
djungler - 1947

Anansi Sem - 1952

Ur medicinmännens våld - 1953

Kwassi - 1955

Bofo - 1955

Guld, pärlor och reptiler - 1958

Jag lever på övertid - 1960

Håbo-Tibble Frötuna

Olsson Nils 1856-07-03 Husby -
Ladugårdsförman

h Olsdotter Bengta 1850-11-10
Sörby L

h d Hedda 1879-12-12 "

s Nils Viktor 1881-11-27 "

d Amanda 1884-02-27

Medby L

s Hilding Leonard 1887-
02-19 Ljung R

d Agda Elisabet 1890-
01-31 Husby Sjutolft C

s Philip Elvius 1894-03-04 Håbo-Tibble Frötuna - Guldkungen
1920 bor endast föräldrarna på Frötuna

Ur: Med Mike Joslin på Guldkusten:

Mike tog Agronomexamen vid 19 år i Danmark

Föräldrar flyttade från Frötuna ca 1905 och åter Håbo-Tibble ca 1908



Mike Joslin i djungeldress

"Guldkungen"

60 år



I den stadgade åldern av 60 år ingår i dag, den 4 mars, civilingenjören och upptäcktsresanden och författaren Mike Joslin — eller "Guldkungen" som han oftast kallas. Högtidsdagen begär han inte hemma i sin rymliga villa på Vendelsö med dess många och intressanta samlingar utan har budat samman vännerna på Piperska muren i Stockholm.

För sex decennier sedan var Mike Joslin en helt vanlig liten unge, som betedde sig precis som alla andra. Men allt efter som han växte till, började han skilja sig lite från sina kamrater. Äventyret lockade honom tidigt, och buskabyg och rädd var han inte. Som 13-åring fällde han sitt första högvilt: en åttataggare på Frötuna gårds jaktmarker. Inte bara "stugan" därhemma utan hela Sverige kändes honom efter hand i trängsta laget, och före första världskriget utvandrade han till de stora möjligheternas land. Efter att som frivillig ha deltagit i kriget gav han sig studierna i våld och avlade civilingenjörsexamen. Depressionsåret 1922 utvandrade han igen, denna gång till Guldkusten i Afrika, där han som entreprenör för engelska statens räknung utförde vissa väg- och järnvägsbyggen. Snart var han egen företagare: industridkare och affärsman bland negerstammarna, och när han nu dragit sig tillbaka från djunglerna till Villa Björkudden på Vendelsö, har han kvar i sin ägo två guldgruvor, en diamantgruva, sågverk, gummifabrik ock lite till.

Det var 1946 han återvände till fädernejorden. Då hade han redan börjat som författare. De mest kända av hans böcker är "Med Mike Joslin på Guldkusten", "Med

(EP 1954)

Mike Joslin i obesegrade djungler" och nu senast "Ur medicin-männens våld", vilka efter hans besök som föreläsare i Enköping i början av året torde finnas på mängen bokhylla i staden och trakten.

Mike Joslin är dock inte mest intressant som föredragshållare eller författare utan som "sig själv" i en trängre krets, där han gärna delar med sig av både sina mång-skiftande och spännande upplevelser och sin charm som godsinnt människa med ynglingasinnets bästa egenskaper, parade med de erfarenheter ett hårt men skickelsedigert liv på främmande latituder givit, i behåll. Hay

JANUARI 1954.

Håbo-Tibble-född**"guldkung" håller
enköpingsföredr**

När upptäcktsresanden Mike Joslin, kanske mest känd som »Guldkungen», på fredag reser till Enköping för att på IOGT-lokalen hålla föredrag om sina äventyr på Guldkusten och de



obesegrade djunglerna; »tangerar» han den bygd som såg honom födas och där han en gång som 13-åring nedlade sitt första storvilt och för första gången fick publicitet. Han är nämligen född i Håbo. Tibble, och det var på Frötuna gård åttataggaren stupade för 13-åringens välriktade kula.

..Sedan den dagen har mycket hänt i Mike Joslins liv. Han utvandrade före första världskriget till Amerika. och deltog som frivillig i detta. År 1919 utexaminerades han från amerikansk ingenjörsskola men begav sig under depressionsåret .1922 till Guldkus-

ten i Afrika. Han blev här även engelska statens entreprenör för vissa väg- och järnvägsbyggnader och arbetade senare som självständig industridkare och handelsman bland negerstammarna i landets inre. Joslin äger numera två guld- och en diamantgruva, sågverk, rågummifabrik o. s. v. År 1946 återvände han till Sverige. Bland hans mera kända böcker märks »Med Mike Joslin på Guldkusten. (1943), »Med Mike Joslin i obesegrade djungler» (1947) och nu senast i år. »Ur medicin-männens våld». Den som vill slippa undan vår arktiska kyla bör inte försumma att med Mike ' Jonlin deltaga i en spännande och i äventyrlig entimmesresa (minst) bland den soliga Guldkustens olika folkstammar. Föredraget kommer givetvis att illustreras med bilder.

Föredraget anordnas som ett led i den utställning »Med boken till främmande länder», som t. o. m. söndag pågår på Munkkeramikens lokaler.

Utställningen har hittills omfattats med stort intresse, men det är heller inte varje dag, som enköpingsborna har tillfälle att studera t. ex. en giftrumma från Afrika, blåsrör från Borneo, offeryxor från Indien eller djävulsdansar-, vanliga dans- och skåde-! spelmasker från olika delar av vår värld och en lång rad andra 'intressanta föremål. Vidare får man veta en hel del om de exotiska folkens liv i arbete och vila, och härtill kommer en mångfald böcker, även på originalspråket, t. ex. Palmblads böcker från Indien och illustrerad kinesisk litteratur.

GULDKUNGEN – MIKE JOSLIN
Philip Elvius Olsson

Håbo-Tibble Frötuna

Ladugårdsförman

Olsson Nils 1856-07-03 Ousby – vigda 1879

h Olsdotter Bengta 1850-11-10 Sörby L

h d Hedda 1879-12-12 "

s Nils Viktor 1881-11-27 "

d Amanda 1884-02-27 Medby L

s Hilding Leonard 1887-02-19 Ljung R

d Agda Elisabet 1890-01-31 Husby Sjutolft C

s Philip Elvius 1894-03-04 H T Frötuna ●

1920 bor endast föräldrarna på Frötuna

Ur: Med Mike Joslin på Guldkusten:

Mike tog Agronomexamen vid 19 år i Danmark

Föräldrar flyttade från Frötuna ca 1905

och åter Håbo-Tibble ca 1908